



HZV PRAAT

Periodiek van de Haarlemse Zeilvereniging



Najaarstocht
Kampioenschap der Mooie Nel

Indien onbestelbaar retour
Zaenenlaan 39, 2023 SJ Haarlem

Port Betaald
Port Payé
Pays-Bas



www.editoo.nl



Haarlemse Zeilvereniging

Lagedijk 7a

2064 KT Spaarndam

023 – 532 7578

www.haarlemsezeilvereniging.nl

Openingstijden clubhuis:

Zaterdag & Zondag van 15:00 – 18:00 uur.

Tijdens het winterseizoen (eind okt – begin april)

alleen op zondag geopend

Secretariaat HZV:

Zaenenlaan 39

2023 SJ Haarlem

023 - 525 3655

E: secretaris@haarlemsezeilvereniging.nl

HZV-bestuur

Voorzitter

Norbert Albers

023 – 5380180

Vice-voorzitter

Bouke van den Booren

023 – 5250407

Secretaris

Brigitte Sikking

023 - 5253655

Penningmeester

Roland Böing

06 - 22521842

Commissaris havenzaken

Erwin Sikking

06 – 53613960

Commissaris wet en regelgeving

Vacature

Commissaris Evenementen

Femke Braaksma

06 - 42792251

Lidmaatschap

Aanmelden van nieuwe leden geschiedt bij het secretariaat van de vereniging

De contributie per jaar bedraagt:

Seniorleden € 60,-

Jeugdleden € 30,-

Donateurs € 37,50

ING rekening:

NL33INGB0000149194 tnv Haarlemse Zeilvereniging

Evenementencommissie

Marion Zwart

023 – 5334909

Belangenvereniging Waterrecreatie Haarlem

John Vasen

Werkavonden

Joop Muller

023 – 5373811

Barbezetting clubhuis

René Verbrugh

06 - 24583074

beheercommissiehzv@gmail.com

Commissie onderlinge wedstrijden en Comité nationale wedstrijden (Fort Race)

Michel Peetoom

023 – 5377395

Jaap Wilschut

Havencommissie

Voorzitter

René Lourens

06 - 36363485

Aanvraag zomer & winterstalling / Kraan

Erwin Sikking

06 – 53613960

Milieu, Arbo & Rijnland

Frank Voorn

023 – 5240507

Bouwcommissie

Edwin Mantje

06 - 48872235

bouwcommissie@haarlemsezeilvereniging.nl

Zeiltraining

Hoofd Zeiltraining

Bouke van den Booren

023 – 5250407

Coördinatie Optimisten

Erwin Sikking

06 – 53613960

Coördinatie kielboten

Jaap Wilschut

jaapwilschut@gmail.com

Jesse Mulder

Redactie

redactie@haarlemsezeilvereniging.nl

John Vasen

023 – 5354035

Lianne Sikking

Joost Nederkoorn

Webmasters webmaster@haarlemsezeilvereniging.nl

Clemens Stavenuiter

Ellen Sikking

Jacob Drenth

Jubileumcommissie jubileum@haarlemsezeilvereniging.nl

Ellen Sikking

06 - 57020674

Vertrouwenscontactpersonen (VCP)

vertrouwenspersoon@haarlemsezeilvereniging.nl

Hildegard Hoenderdos-Mouwen

Fons Hoenderdos

Sinds 19 juli 1922 **Officieel orgaan** van de **Haarlemse Zeilvereniging**

Inhoudsopgave

Kampioenschap der Mooie Nel	4
Najaarstocht/Mosselavond	5
Sluis Spaarndam	5
Joop Morseld	6
Rectificatie/ledenmutaties	6
Havencommissie/visser Lourens	7
Jubileumspeech Norbert	8
Uit de krant	10
Jubileumgadgets	11
Dank	12
In dank ontvangen	13
Cadeau's	17
Zusterverenigingen	20
Piraten puzzel	22
Zwembad	23
Stien	24
Dank	26
Kroniek HZV (deel 2)	28
HZV prijspuzzel	33
Barrooster	34
HZV Programma 2022	35

Van de Redactie

De tijd gaat snel als het gezellig is beste lezers. Want gezellig was het. We doelen natuurlijk op het fantastische jubileumfeest dat we achter de rug hebben. Het vergt enige jaren voorbereiding maar dan heb je ook wat. Uiteraard blikken we terug op het feest al hebben we daarvoor eigenlijk heel veel papier te kort.

De redactie mag zich overigens verheugen in een stortvloed aan foto's want er waren nog meer evenementen de afgelopen periode. Denk aan de Paasbrunch, het rondje Haarlem, de Pinkstertocht en de Seniorenmiddag. Gelukkig hebben we de website nog en is dit niet de laatste HZV Praat dit jaar. Genoemde topmanifestaties krijgen later dit jaar nog de nodige aandacht.

Als we dit schrijven (14 juli) staat de 'after party' al weer voor de deur. 19 juli 1922 was immers de echte oprichtingsdatum en daar gaan we dinsdag de 19e op gepaste wijze bij 'stil staan'. Waarschijnlijk krijgt u deze Praat later in de bus maar voor de website zal het nog wel op tijd zijn.

En ja, een aantal van ons zijn al met vakantie en dat zullen er nog veel meer worden. De haven loopt al merkbaar leeg. Over de vakantie heen attenderen we u alvast op het "**kampioenschap der Mooie Nel**" dat een top wedstrijdweekend belooft te worden. En daarna de Najaarstocht, maar dan naderen we het einde van het seizoen al en laten we daar nog even niet aan denken.

Fijne vakantie allemaal!!

Organisatoren van het 125-jarig jubileum



Het kampioenschap der Mooie Nel

In dit jubileumjaar van de Haarlemse Zeil Vereniging, organiseert de commissie onderlinge wedstrijden op 10 & 11 september:

Het kampioenschap van de Mooie Nel

(Individueel en in teamverband)

Hoe zal het werken. (Zie het programma voor de tijden)

Uiteraard hebben we zoveel mogelijk boten nodig, dus de inschrijvingen zullen binnenkort op de website geopend zijn.

Op vrijdagavond 9 september in het clubhuis van de HZV tijdens "De Loting" krijg je te horen bij welke boten je in het team zit.

Vanuit elke "emmer" wordt een deelnemer gehaald en zo wordt het team samengesteld.

De onderverdeling van de emmers is als volgt;

Emmer 1, Optimisten

Emmer 2, Laser / Splash

Emmer 3, Open klasse / Poly valken

Emmer 4. Kajuit < 8mtr

Emmer 5 Kajuit 8 mtr en groter



Een ideaal team heeft dus uit elke emmer een deelnemer van die klasse.

Als er in een emmer geen genoeg deelnemers zitten, worden deze aangevuld door de wedstrijdcommissie vanuit een andere emmer. Dit om de teams uit een gelijk aantal boten te laten bestaan.

Op zaterdagochtend voor de 1e start is er nog tijd zat om per team de teamstrategie te bepalen. Daarnaast kunnen jullie nadenken hoe je als team herkenbaar bent op het water en wat de teamnaam gaat worden. Vergeet de naam niet door te geven aan de wedstrijdcommissie.

De wedstrijden zullen volgens het normale programma starten en via de reguliere banen gezeild worden. Ook de Lasers zullen een lange baan varen, anders kan je je teamgenoten niet helpen. Iedereen start dus in je "eigen klasse", dus Optimisten bij elkaar, Laser/Splash bij elkaar enz.

Echter, tijdens het varen kan je er nu voor kiezen om je mede teamgenoot uit de andere klasse te helpen, of tegenstanders van een ander team dwars te zitten, zeilend of op een andere ludieke manier. Uiteraard binnen de regels van het wedstrijdzeilen!

Maar hou ook in de gaten dat je individueel ook kampioen kan worden in je eigen klasse!

Het wordt dus keuzes maken wat je doet.

Van elke deelnemer in het team worden de eindresultaten opgeteld en het team wat het minste punten haalt in de einduitslag, mag zich de Teamkampioen van de Mooie Nel noemen.

Elke individuele winnaar per klasse mag zich Kampioen van de Mooie Nel noemen.

Om de wedstrijd zo leuk mogelijk te maken, zien we graag zo veel mogelijk deelnemers per klasse op het water. Uiteraard zoals alle andere jaren worden deelnemers vanuit de JVW, KR&ZV het Spaarne en HJC van harte welkom geheten. Inschrijven is gratis dit jubileumjaar en voor iedereen, dus ook voor de bemanning, is er prijs.

Heb je net CWO1 gehaald in de kielboten, splash/laser, doe mee en ga strijden om het kampioenschap! We zorgen voor genoeg rescue's op het water.

Immers, het motto van de HZV dit jaar moet ook tijdens de wedstrijden in stand blijven;

Hoe Zeilen Verbindt

Agenda

Het kampioenschap der Mooie Nel

(Individueel en in teamverband)

Vrijdag 9 september;

- Clubhuis open om 20:00 uur
- Start loting, 20:30 uur



Zaterdag 10 september;

- Ochtend gebruiken voor teambespreking
- 14:00 Start Kajuit 8 mtr en groter
- 14:05 Start Kajuit <8 mtr
- 14:10 Start Openklasse / Polyvalk
- 14:15 Start Laser / Splash
- 14:20 Start Optimist
- Na de finish clubhuis geopend

Zondag 11 september

- 10.30 Start Kajuit 8 mtr en groter
- 10.35 Start Kajuit <8 mtr
- 10.40 Start Openklasse / Polyvalk
- 10.45 Start Laser / Splash
- 10.50 Start Optimist

2e Start wordt bekend gemaakt op het bord.

Prijsuitreiking zsm na de laatste finish.

Voor vragen kan je je wenden tot de wedstrijdcommissie.

Michel Peetoom

Eric Hoeboer

Melvin Wickel

Peter Miezenbeek



Najaarstocht 24 en 25 september

De evenementencommissie is nog op zoek naar een haven waar we ook kunnen eten. We gaan ervan uit dat dit lukt en dan krijgen jullie een nieuwsbrief met wat het geworden is.

Zet het weekend natuurlijk wel vast in je agenda.

De Evenementencommissie



Mosselavond 4 november

De jaarlijkse mosselavond kan na twee jaar hopelijk weer doorgaan in het nieuwe clubhuis.

De inschrijving gaat natuurlijk weer via de site tegen die tijd, dus houdt deze in de gaten. Inschrijven kan tot en met zondag 30 oktober en vol is vol.

De Evenementencommissie



Langere wachttijden Grote Sluis Spaarndam

Bron: Hoogheemraadschap van Rijnland 12-07-2022

<https://www.rijnland.net/loket/varen-in-rijnland/actuele-meldingen-sluizen-bruggen-etc/>

In verband met snelle stijging van het chloridegehalte in zijkanaal c kunnen de wachttijden voor de pleziervaart bij de grote sluis te Spaarndam oplopen tot twee uur. Bij beroepsvaart kan pleziervaart aansluiten. Zorg ervoor dat de marifoon op kanaal 18 staat en volgt de instructies van de sluiswachter op. Wij hopen op je begrip.

Joop Morseld overleden

Op 15 juni 2022 is Joop Morseld overleden. Joop is 91 jaar geworden. Samen met zijn echtgenote Wies was hij jarenlang een bekende verschijning en een gewaardeerd lid van de HZV. De laatste jaren moest Joop het zonder Wies doen. Dat hoefde voor hem eigenlijk niet meer zo maar toch heeft hij het nog een aantal jaren volgehouden.

"Wanneer een schip achter de horizon verdwijnt, is hij niet weg. We zien hem alleen niet meer". Stond op de rouwkaart van Joop. Moge hij rusten in vrede.

Wij wensen René, Roelie, Norman, Karina, Stan en Beau veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

Het Bestuur

Toneel rectificatie

In de vorige HZV Praat, het jubileumnummer, berichtten wij u in het artikel over toneel bij de HZV over de familie Looman. We blijken een aantal feiten in dat artikel niet goed te hebben gecheckt. Hoofdpersoon Frits Looman trof, in mei terug in Noorwegen van twee maanden vakantie naar Thailand, de HZV Praat aan en vond het een leuk artikel. Frits vond het echter wel jammer dat er meerdere fouten in stonden met betrekking tot data. Dat willen we, bij deze, graag rechtzetten.

Frits is 78 (79 op 5 september 2022) en geen 82. Zijn jongste zoon is 47, de middelste is 54 en de oudste is 56. Zijn vader Ben Looman is op 19 januari 1955 overleden op 51 jarige leeftijd en Frits was toen 11 jaar. Oom Cor de Graaff (vader van Bram en

Kees de Graaff) was voogd en als troost mocht Frits met de 'Bram' (de Staverse Jol van Cor de Graaff) mee op vakantie en zijn de Maas afgezakt tot Walsourt in Zuid België. Heerlijke vakantie en Frits at voor de eerste keer in Dinant patat met mayonaise. Dat hadden ze toen nog niet in Haarlem. Frits was veel samen met Kees de Graaff en troffen ook vaak Edo van Baaren aan bij het clubhuis, waar zij zwommen. Frits heeft ook wel meegevaren met de fam. Van Baaren op de Mooie Nel. Frits heeft erg leuke herinneringen aan die tijd.

Voor het overige doet Frits iedereen de hartelijke groeten en wenst de HZV veel succes met de feestdagen in juni.

Als redactie bieden we Frits onze excuses aan voor de fouten en

hopen het op deze manier een beetje goed gemaakt te hebben.

John Vasen



Frits Looman

Ledenmutaties

Nieuwe leden:

Alex van der Molen (zeiltraining)
Elize Schouls met een J109, Jam Session

Chris Leerlooijer

Maarten Nederkoorn

Joachim Houtman met een Parker 21

Ianthe Westerik met een Balaton 24, Ajeto!

Peggy van Huis met een Antaris MK825, Ticannaf

Nieuwe jeugdlid:

Tess de Kruijf, zeiltraining

Idris Leurs, zeiltraining

Jikke Verkuyl, zeiltraining

Frouke Bax met een Optimist en zeiltraining

Valeria de Jonge met een Optimist

en zeiltraining

Roef van Diepen, zeiltraining)

Sem Boelsma, zeiltraining

Nora El Ouamari, zeiltraining

Willem Rutte, zeiltraining

I.J. Raspan met een Zeiljol, Gekke Pietje

Opzeggingen:

Guido Selie



Van de Havencommissie

Beste varende lezer,
Pfffffffffffffffffffffffffffffffffffff-
fffffffffffffffffffffffffffffffffffff-
fffffffffffffffffffffffffffff, ik zit nog bij te komen van dat geweldige eeuwfeest. Hulde aan de dames van de jubileumcommissie, jullie hebben een topweekeinde voor ons georganiseerd.

De werkavonden voorafgaand aan het feestweekeinde hebben we met havencommissie en vele vrijwilligers het haven terrein en de loods festival gereed gemaakt. Masten rek en open boten stellingen weg, loods opgepoetst (van binnen en van buiten), het hele haventerrein opgeruimd (dit moeten we zo zien te houden) en wat laatste kleine zaken aan het clubhuis in orde gebracht. Dank aan de vele vrijwilligers, die zowel op de werkavonden als in de

dagen voorafgaand aan het feest hebben geholpen. 19 juli is er nog de afterparty en dan keert het "normale" havenleven weer terug.



Over het normale havenleven gesproken, laatst kwam ik in de corridor (gang tussen loods en clubhuis) een fiets tegen die door de eigenaar vrolijk aan de oplader was gezet. Het mag duidelijk zijn dat dit niet de bedoeling is: **ons clubhuis is geen fietsenstalling.**

We snappen dat u uw dure rijwiel niet in weer en wind wilt stallen of op een diefstal gevoelige plaats wilt parkeren. Het is de bedoeling dat fietsen in/bij het fietsenrek tegenover het jollenvlot gestald worden. Blijft uw fiets enkele dagen staan omdat u met uw boot weg gaat is het geen probleem als uw fiets in de loods gezet wordt. Deze moet dan wel verplaatst kunnen worden door de havencommissie i.v.m. normaal loods gebruik zoals masten in het mastenrek en open boten in de stelling. Maar ook het parkeren van de trekker en hellingwagen behoren tot normaal loods gebruik. Tot slot: verandert er iets in uw winterstalling, laat dit op tijd weten zodat we rekening kunnen houden met de planning. Namens de Havencommissie,

Visser Lourens komt echte bultrug tegen voor de kust van Zeeland

Bron: BootAanBoot.nl 24/05/2022

Bij Westkapelle in Zeeland kwam Lourens maandagochtend een bultrug walvis tegen tijdens het vissen. Volgens Lourens was het een machtige ervaring: "Hij zwom naar ons toe, maar we waren ook wel wat angstig. Ons bootje is niet zo groot en we waren drie a vier

kilometer uit de kust." De visser denkt dat de walvis maar liefst 10 tot 13 meter lang was. De experts van het centrum voor walvisachtigen in de Noordzee zijn niet bezorgd. Blijkbaar komen de machtige dieren vaker op bezoek in de Noordzee. "Bultruggen zijn avontuurlijk en reddden zich goed in ondiepe wate-

ren."



groeten uit 1923



Speech van onze voorzitter

De aftrap van ons jubileumfeest werd natuurlijk verricht door onze trotse voorzitter Norbert Albers. Hij deed dat met een practige speech. De redactie wist beslag te leggen op de tekst die Norbert afgelopen 24e juni uitsprak.

Toespraak 100 jaar HZV

Beste HZV'ers en genodigden,
In het bijzonder de twee burgemeesters: Marianne Schuurmans en Jos Wienen,
het Watersportverbond Christoffer Jonker
en de zuster verenigingen.

Bijna 100 jaar geleden, om precies te zijn op 19 juli 1922, richtten een aantal enthousiaste zeilers de Haarlemse Zeilvereniging op in de Haarlemse schouwburg aan de Jansweg.

Zij voelden zich verbonden door het zeilen,
precies het thema van ons 100-jarig jubileum dat we op het punt staan groots te vieren.

Zij voelden zich ook verbonden door de saamhorigheid met elkaar en andere zeilers.

Zeilen werd rond de jaren 20 steeds populairder, men praatte erover, hielpen elkaar met de boten en er werden wedstrijden georganiseerd.

Hoogste tijd om een zeilvereniging op te richten, net zoals ze dat elders in Haarlem (HJC) en in de Zaanstreek al eerder hadden gedaan.

Het ging goed met de vereniging in die jaren 20. Men trok met elkaar op en, naast het zeilen, werden tochten en feesten gehouden. Ja, zelfs lezingen, cursussen en toneelstukken werden georganiseerd. We bezitten nog een aantal van de prachtige uitnodigingen en programma's uit die tijd.

Dat zette zich door in de jaren 30. Gemis was echter wel een eigen haven. Men dacht die in 1928 gevonden te hebben nabij molen de Slokop hier verder op de dijk naar Spaardam.

Het betrof een oud zwembad voor militairen maar om onduidelijke redenen ging het 'feest' echter niet door. Dat lukte wel een jaar later, in 1929. Men kon een strook grond huren aan de dijk van de Waarderpolder aan de zuidelijke oever van de Mooie Nel (ongeveer waar nu de waterzuivering is).

Later, in de jaren 30, werd boven het water een plankier, een steiger en een clubhuis gebouwd waarop met grote letters "DE HAVEN" prijkte. Eindelijk hadden de HZV'ers een vaste stek en werd alles met eigen handen opgebouwd.

Toen brak de Tweede Wereldoorlog uit en werd ons land bezet. Er begon een zeer moeilijke tijd. Voor de hele wereld, zo ook voor de watersport en de HZV.

In de vereniging ging het niet meer zo lekker en er was zelfs sprake van een bestuurscrisis. Gelukkig kon het opheffen van de vereniging worden afgewend.

Na afloop van de bezetting constateerde men dat er een aantal markante HZV'ers waren gestorven en dat 'De Haven' was afgebroken; grotendeels verdwenen in de noedkacheltsjes.

Maar de geest bleek ongebroken en, gek genoeg, was het aantal leden gestegen.

Eind 1945 verscheen voor het eerst een clubblad, "HZV Nieuws". Wat inmiddels is uit gegroeid tot een echte glossy.

In 1946 kon men een stukje land huren aan de Lagedijk. De plek waar we nu staan.

Daarna gaat de HZV langzaam maar zeker groeien. Qua ledental, qua terrein, qua opstal en qua faciliteiten.

Helemaal het geval toen er in 1965 een beschermende landtong voor onze haven werd aangelegd. Pas toen kon er sprake zijn van zomer- en winterstalling voor de boten.

Dit alles zeker niet zo maar. Van het egaliseren van het terrein tot de bouw van ons nieuwe clubhuis dit jaar. Fantastisch werk is er verricht, grotendeels met eigen handen. Met ruim 80 vrijwilligers en gezamenlijk ruim 5000 uur aan werk, is dit mooie clubhuis tot stand gekomen.

En de HZV'ers zelf? Zijn die veranderd? Ik heb, als HZV-lid wel te verstaan, ruim 50 van de 100 jaren meegemaakt.

De HZV is eigentijds. Tegelijk voelt de HZV aan als een warm bad.

Misschien zijn de omgangsvormen wat minder formeel geworden en worden er niet zoveel boten meer zelf gebouwd, maar ik zie nog steeds vrijheid, blijheid, saamhorigheid, ontspanning, plezier, gezelligheid en heel veel zelfwerkzaamheid.

Veel leden dragen bij met ieder zijn eigen specialiteit of interesse.

Zo mooi! Dat zijn kansen. Zeker!

Er zijn ook bedreigingen, denk bijvoorbeeld aan allerlei milieubepalingen, economische crisis, klimaat (denk aan droogte, mogelijk stremming van sluzen), ons vaarwater (denk aan fonteinkruid Markermeer) en een mogelijke brug over het IJ.

Met een vooruitziende blik en gebruikmaking van de kansen is de volgende stap dat we samen de komende tijd plannen moeten gaan maken. Immers de steigers zijn aan groot onderhoud toe en mogelijk willen we de indeling dan aanpassen. Het samenstellen van een klankbord commissie is wellicht een

goed idee.

Bovenaan zal blijven staan dat we blijven werken aan een aantrekkelijke vereniging met een verantwoord (financieel) beleid waar leden zich thuis voelen en kunnen ontspannen. Waar de watersport, en in het bijzonder de zeilsport, hoog in het vaandel blijft staan.

Na alle hectiek rondom ons nieuwe clubhuis houden we dan ook een jaartje rust. Eerst nu feest vieren en daarna gaan we weer verder met de dingen die gedaan moeten worden.

Dank voor uw aandacht en ik wens u allen een geweldig jubileumfeest dit weekend.

Heel veel plezier!!!!

sterk spul dat fisherman's friend



Twee burgemeesters bij uitreiking van koninklijke erepenning voor 100-jarige Haarlemse Zeilvereniging

Bron: Haarlems Dagblad 25-06-2022 door Marcel Tabbers
https://www.haarlemsdagblad.nl/cnt/dmf20220624_83202498?utm_source=haarlemsdagblad&utm_medium=newsletter&utm_campaign=hd_middagupdate&utm_content=ARTICLES_Twee+burgemeesters+bij+uitreiking+van+koninklijke+erepenning+voor+100-jarige+Haarlemse+Zeilvereniging&utm_term=20220625_1630_H-D_MIDDAGUPDATE&MAILHASH=E8881C8DD6BBF3498501E17CD-16EF255D6D3CC48334BDEC493-E0E38681F7A38B



Voorzitter Norbert Albers en de burgemeesters Marianne Schuurmans en Jos Wiene met de koninklijke erepenning en de nieuwe verenigingsvlag; met kroontje. © Foto United Photos/Toussaint Kluiters

Haarlem/Haarlemmermeer

Als twee burgemeesters jouw vereniging bezoeken in verband met het 100-jarig bestaan, moet er iets bijzonders aan de hand zijn. Bij de Haarlemse Zeilvereniging was dat vrijdag inderdaad het geval. De haven en het nieuwe clubhuis bevinden zich namelijk op het grondgebied van Haarlem en Haarlemmermeer.

Feest in haven van zeilvereniging met twee burgemeesters

Alle vlaggetjes in de masten van de 137 boten in de haven zorgen voor een feestelijke aanzicht. Die wordt nog feestelijker als de Haarlemse burgervader Jos Wiene het woord neemt, na toestemming van zijn collega Marianne Schuurmans. „Statutair zijn jullie een Haarlemse vereniging,

maar hier is het niet mijn gemeente. Ik moet dit daarom formeel vragen”, legt hij uit aan de toehoorders.

Daarna richt hij zich tot zijn collega voor haar goedkeuring. „Vind je het deze keer goed dat ik in jouw gemeente mijn ambtsketting omdoe?” Schuurmans is niet de moeilijkste.

Koninklijke erepenning

De reden van het verzoek, wordt korte tijd later duidelijk. Zeker als Wiene vraagt of clubvoorzitter Norbert Albers naar voren kan komen. Wiene overhandigt hem, na de nodige lessen geschiedenis, de koninklijke erepenning en een oorkonde van koning Willem-Alexander zelf. De loftuiting kan rekenen op een daverend applaus van de circa driehonderd aanwezigen. Na het hijsen van de nieuwe verenigingsvlag - met een kroontje - kan het feest losbarsten.

Onder de aanwezige feestgangers bevindt zich Rene Lourens. Een van de vele vrijwilligers die de club rijk is. „Ik ben al 49 jaar lid en kwam hier ooit terecht door mijn neefje Erwin de Vries. Die had een bootje”, laat de 63-jarige Haarlemmer weten. „Ik ben eigenlijk nooit meer weg gegaan.”

Met zijn vrouw Inez heeft Lourens inmiddels een eigen boot en, hoe toepasselijk, woont hij op een woonboot. „Mijn zoon Sven is hier al jaren lid. Alleen mijn dochter Femke is de enige zonder iets om in te varen.”

5.000 uur vrijwilligerswerk

Bij de club zijn meer families actief. Als je om je heen kijkt is het niet zo vreemd dat iedereen zich in de jachthaven thuisvoelt. „Zo’n clubhuis vind je niet overal, denk ik. Het ziet er helemaal geweldig uit. We hebben dan ook met tachtig mannen en vrouwen ongeveer vijfduizend uur aan de afwerking van ons onderkomen besteed.

Sowieso is de dinsdag onze vaste klusavond. Dan zijn er minimaal dertig leden aanwezig. In dit clubhuis zitten nog vele vrije weekenden van heel veel anderen”, laten beiden weten.



Het is die zelfwerkzaamheid die preses Albers, eveneens 50 jaar lid, trots maakt in zijn speech. „Het is die saamhorigheid die voor verbondenheid zorgt. Dat is de rode draad door de afgelopen 100 jaar. Vanaf het moment dat werd bedacht dat het de hoogste tijd werd om een club op te richten toen er steeds meer wedstrijds werden georganiseerd.”

Reddingsvestjes

Die wedstrijds zijn er nog steeds. HZV zelf heeft zogenaamde optimisten en lasers voor de zeillessen van de jeugdleden. Voor volwassenen zijn er polyvalken. Gezien het aantal aanwezige kleine kinderen met reddingsvestjes aan, zit het met de toekomst van de vereniging goed. Al is het alleen maar vanwege het fraaie clubhuis op deze unieke locatie.

Geschiedenis HZV

Op 19 juli 1922 werd de Haarlemse Zeilvereniging opgericht in de Haarlemse Schouwburg in de Jansstraat. In 1929 kon men een strook grond aan de zuidelijke

oever van de Mooie Nel, ongeveer waar nu de waterzuivering is, worden gehuurd als havenplaats. Sinds 1945 is deze gevestigd op de huidige locatie. Het deel van 'de dam' is gemeente Haarlem. De

rest van de club bevindt zich op grondgebied van de gemeente Haarlemmermeer. Het oude clubhuis werd in 1950 gebouwd door de leden zelf. De vereniging telt 470 leden, waarvan er honderd

jonger zijn dan 18 jaar.

HZV in nieuwsbrief van het Watersportverbond

https://www.watersportverbond.nl/nieuws/vrijbuiten-en-haarlemsche-zeilvereniging-100-jaar/?mc_cid=f36b5fc753&mc_eid=1f86bcabdf

Alleen jammer van dat 'Haarlemsche' in de titel. Redactie

19 mei 2022

Vrijbuiten en Haarlemsche Zeilvereniging 100 jaar! Dit jaar vieren diverse verenigingen hun kroonjubileum. De Haarlemse zeilvereniging en Gooise Watersportvereniging de Vrijbuiten in Loosdrecht bestaan zelfs 100 jaar! Van harte gefeliciteerd.

"De jubileumcommissie bereidt een groot feest voor."

Het geheim van de Haarlemse Zeilvereniging: goede organisatie

De Haarlemse Zeilvereniging is opgericht op 19 juli 1922. De club heeft 430 leden. Gezamenlijk vieren ze hun jubileum op grootse

wijze. Voorzitter Norbert Albers: "De jubileumcommissie bereidt een groot feest voor. Er komen twee burgemeesters! Onze haven ligt namelijk precies op de grens van twee gemeenten: Haarlem en Haarlemmermeer. We maakten een fantastisch clubblad gewijd aan ons 100 jarig bestaan. Er staan prachtige zwart/wit foto's in. Ons geheim? We zijn laagdrempelig. Door zelfwerkzaamheid houden wij de kosten laag. Mensen helpen graag mee. We hebben een commissie voor de bar, evenementen, schoonmaak, IT. En op onze dinsdagse werkavond lopen hier zo twintig man rond. Geld dat wij overhouden, investeren wij. Zo startten we in 2017 met de bouw van een nieuw clubhuis. Dit realiseerden wij uit eigen middelen. We zijn goed georganiseerd. Daar ben ik enorm trots op."



De Haarlemse Zeilvereniging in 1936



De opening van het nieuwe clubhuis op 27 maart 2022. Leden realiseerden het clubhuis zelf met 5000 vrijwilligersuren

Jubileum gadgets

Beste leden van de HZV,

De viering van het 100 jarig bestaan is achter de rug. Wat een feest is het geweest. Wij hopen dat iedereen die aanwezig is geweest ervan heeft genoten. Tijdens het jubileumfeest hebben alle aanwezigen een jubileumglas (acryl) en een sleutelhanger aangeboden gekregen.

Wij hebben nog voldoende glazen en sleutelhangers over voor leden niet aanwezig konden zijn. Misschien zijn er leden met een glas die wel een setje aan boord willen hebben. Ook daar hebben we nog voldoende glazen voor. Er zijn ook nog een beperkt aantal jubileum-

vlaggen over. Heb je nog geen vlag dan kun je er nog één ophalen.

Op de After Party, die plaats vindt na de werkavond van dinsdag 19 juli (20:00u) kun je langskomen om glazen, sleutelhangers of vlaggen op te halen. Kom nog even nagenieten van ons jubileumweekend met een hapje en een drankje.

Vragen? Bel met 06 57020674, Ellen Sikking

De jubileumcommissie

Tip: Wil je de sfeer van een werkavond proeven? Kom dan om

19:00 uur en maak live een werkavond mee.



Dank aan alle vrijwilligers

Beste fotografen, filmers, versierders, op- en afbouwers, schoonmakers, serveersters, biertappers, glazen ophalers, verkeersregelaars, loods- en terreinopruimers, spelbegeleiders, ontbijt- en hapjes makers, barbezettters, rescue verzorgers, techniekers, EHBO en BHV-ers, kindervermakers, muziek- en dansverzorgers,

Wat een fantastisch jubileumfeest hebben we achter de rug. Het hele weekend is verlopen zoals wij het bedacht en verwacht hadden. Het is een echt ONCE IN A LIFETIME feest geworden.

DJ Strijkplank blij met HZV

DJ Strijkplank, die de vrijdagavond van het jubileumfeest een fantastische invulling gaf met zijn nostalgische LP's, had het prima naar zijn zin (en zijn publiek niet minder). Zie onderstaand bericht.



Wij hadden dit niet kunnen doen zonder alle hulp die wij van jullie allen hebben gehad. Samen hebben we er een geweldig feest van gemaakt waar we nog jaren met veel plezier op terug kunnen kijken.

Super bedankt allemaal, De Jubileumcommissie, Ben, Corry, Djoeke, Ellen, Inez, John en Nanda

op de foto: hulpverleners Guus en Frank testen de rookmeldinstallatie



Jambassadors blij met HZV

De Jambassadors, de spectaculaire band van de zaterdagavond tijdens het jubileumfeest hadden het prima naar hun zin. Zie wat zij op instagram plaatsten.



Golden girls



Spookachtig fraai



Enorme prijzen





In dank ontvangen

Een aantal boekjes, waaronder statuten uit 1937, ontvangen van Erik Schouten via Marijke van den Booren. Zijn vader was HZV-lid. Schouten had een eigen zaak: "Schouten de Jong". Een soort winkel voor kampeerdere en watersporters.

Bij de ontvangen spullen ook twee foto's van de zeilboot van Schouten, de "Meeuw" en een boekje van de "Statuten en Reglementen der Haarlemsche Zeilvereniging". Daarnaast een prachtig aandenken in glas in lood. Daarop de tekst "1917-1942" en "H.J.C. tweede prijs". We weten dat de HJC is opgericht in 1917 dus dit moet ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan zijn geweest van die vereniging. Het zal vermoedelijk ter gelegenheid van zeilwedstrijden zijn geweest in het kader van het jubileum van de HJC. Bizar maakt het natuurlijk dat dit middenin de bezettingsjaren plaats vond.

Statuten

Wat ook doorging tijdens de bezettingsjaren, althans tot in 1942, was het plichtsgetrouw aftekenen van het 'bewijs van lidmaatschap' in het boekje van de statuten en reglementen. Zie bijgaande afbeeldingen. Daaruit blijkt ook dat G. Schouten HZV-lid was en dat zijn zeilboot 'Meeuw' heette. De meeuw is te zien op bijgaande foto's.

N.B. tot in 1943 kon er nog gevaren worden. Eind september 1943 worden Mooie Nel en Spaarne tot spergebied verklaard en is het voorlopig gedaan met de watersport.

John Vasen



Fruitbomen

In 2008 mochten we fruitbomen halen in Spaarnwoude ergens in de buurt van het Noordzeekanaal. Dit alles om onze pas gerenoveerde Dam/landtong weer van het nodige groen te voorzien. We plukken hier nog steeds jaarlijks de vruchten van.



Bootaccu nodig?

Gel | AGM | Startaccu

Van 9Ah tot 250Ah

In iedere positie te plaatsen

Onderhoudsvrij

Tips om de accu optimaal te gebruiken:

- De accu iedere drie maanden op te laden.
- Aan het eind van het seizoen altijd de accu volledig opladen.
- Door de polen in te vetten met zuurvrije vaseline wordt oxidatie voorkomen.



**Hzv-leden ontvangen
10% korting**

Intercel Energie BV | Waarderveldweg 3 | Haarlem | 023-5149900 | www.intercel.nl | sales@intercel.nl



**'Uw tevredenheid
is onze grootste
drijfveer en daar
vaart u wel bij.'**

Tanja van den Booren

Voor leden van HZV hanteren wij een
aangepast tarief, maak nu geheel
vrijblijvend een afspraak via ons kantoor
023- 5241212 of 06 - 24 20 25 01.

BDK Makelaars; Uw makelaar in Haarlem en omgeving!

BDK Makelaars is een full-service kantoor voor zowel de particuliere als de zakelijke markt. Klanten kunnen rekenen op deskundige ondersteuning bij aan- of verkoop. Maar ook zetten wij onze expertise in als het gaat om taxatie, algemeen advies, hypotheek etc....

Kijk op www.bdkmakelaars.nl voor meer informatie.



Alle kennis in huis

Nieuwe loods

In 2013 werd de nieuwe loods geopend met daverende kanonschoten. De daken van de loods werd later een dankbare ondergrond voor het plaatsen van talloze zonnepanelen.



Vaurien

Er was een tijd, zo jaren 60 en 70, toen de HZV-vloot behoorlijk wat Vauriens telde. Een zeiltochtje of wedstrijd verliep niet altijd even vlekkeloos.



Nostalgisch HZV

Varende boten achter elkaar, ergens in de jaren 60 van de vorige eeuw.
- 1e boot is de Rist van de familie Schuit (Jaap)
- 2e boot is van familie Grossman (Andre en Ruud Grossman waren broers en Andre was vriend van Kees Klinkenberg).
- verderop (niet goed te zien) vaart eveneens de Staverse Jol van Cor de Graaff

foto van de familie Klinkenberg

Heerlijk zeilen

Jaren 70. vlnr voorzitter Jan de Boer, Loes Bleijswijk en Wil de Boer.



Kale Dam

De landtong, meestal Dam genoemd, kwam er in 1965 dus dit plaatje is niet veel later geschoten. Nog even zoeken naar een paaltje maar het voelde lekker om daar aan te meren.



Cadeau 's en hoge gasten

Vrijdag 24 juni begon het Jubileumfeest met een officiële receptie. Opvallend al die nette 'pak-kies'. Vooral bestuursleden en leden van de Jubileumcommissie lieten zich op dit punt niet onbetuigd. Tweede opvallende punt waren de bijzondere gasten die de HZV met een bezoek kwamen vereren. Om te feliciteren natuurlijk en bijna allemaal brachten zij leuke attenties mee.



Burgemeesters

Onze haven ligt nu eenmaal op het grondgebied van twee gemeentes: Haarlemmermeer en Haarlem. Daarom gaven maar liefst twee burgemeesters acte de préséance: Marianne Schuurmans (Haarlemmermeer) en Jos Wiene (Haarlem). Zij kwamen niet met lege handen en kenden de HZV de Koninklijke Erepenning toe.



Watersportverbond

Sinds 1932 is de HZV aangesloten bij het Watersportverbond, voorheen KNWV, lidnummer 31. Het Verbond liet zich dan ook niet onbetuigd en schonk de HZV een mooi aandenken. Deze werd overhandigd en toegelicht door Christoffer Jonker, bestuurslid recreatiesport.







Kijk voor alle andere foto's van het jubileumweekend op de website!



Deze olijfbom is vanuit de leden van de HZV aangeboden ter ere van het 100-jarig jubileum. De olijfbom wordt geassocieerd met kracht, vrede, overwinning en een positief toekomstbeeld. Dit willen de leden graag meegeven aan de jeugd van de HZV.

Zusterverenigingen

Ook onze zusterverenigingen, waar we Mooie Nel en Spaarne mee delen, kwamen de HZV feliciteren. Hier overhandigd Wilko Emmens, voorzitter van de HJC, een cadeau.



Zusterverenigingen

De JVW is tijdelijk 'voorzitterloos'. Neemt niet weg dat Ken Breken, penningmeester van die vereniging, een prachtige speech hield en een ludiek cadeau had meegebracht.



Kampioenen

De HZV heeft meerdere kampioenen gekend in diverse klassen. Hier een foto (jaren 80 of 90) van Erwin en Ellen Sikking die Nederlands kampioen in de Spankerklasse waren geworden. Foto van Edith de Reus.



Hoog

In 2010 klimt David Engel in de mast en maakte prachtige foto's van de haven.



ALV

Jong en ietsje ouder tijdens de vergadering 2007 bij het zwembad in Haarlem Noord.

in goed vertrouwen

Fons en Hildegard tijdens de Pinkstertocht 2010.



Scheepvaartmuseum 1982

In 1982 organiseerde de HZV een uitje naar het Scheepvaartmuseum. Zie hier de nostalgische foto. Leuk voor de seniorenmiddag maar misschien ook voor de iets oudere jongeren onder ons. Kijk en herken.



Piraten van de HZV - De vloek van de Mooie Nel

De oplossing van de zin "de tegenspreuk" was:

VERDWIJN MONSTER VAN DE MOEIJEN HEL (zo heette de Mooie Nel in het verleden)

De letters kon je op onderstaande wijze verkrijgen:

- Het bruine kaartje met het rondje en de strepen erop, moest je schuin houden en steeds een kwartslag draaien om de tekst te kunnen lezen. Hier stond: piraten voor de tegenspreuk VER
- Bij Engeland (eiland bij rioolzuivering Waarderpolder) lag een rescue met morseseninen DWI
- Op het filmkaartje stonden de letters JN M
- Bij de HJC hingen seinvlaggen ONS
- De 2 partner kaartjes met doodshoofd, Degene waar niets op stond, kon je met het UV lampje, nummers zichtbaar maken. De 2 kaartjes samen leverden een telefoonnummer op. Als je dit nummer belde kreeg je de voicemail van Mooie Nel, deze sloot af met Tango Echo Romeo dus TER
- Op het rijbewijs stond maar op 1 plek een serie van 3 letters namelijk VAN
- De oplossing van de rebus was : HZV voor ontspanning plezier gezelligheid en zeilen aan de mooie nel, Neem 5e woord laatste letter, 7e woord 5e letter, spatie, 10e woord 1e letter dus leverden de letters DE M op
- Op het HZV lied stond in onzichtbare letters OEI op. Helaas was dit niet bij iedereen zo, dus hebben we die letters kado gedaan als je de hulplijn belde.
- De zin met de vreemde tekens kon je oplossen met het pigpen (= een lettertype) alfabet dat in de start enveloppe zat. Onderaan de tekst stonden de letters JEN
- Het bonnetje van de Rietpol bevatte 1 product van €0,00 dit waren de letters HEL

Als je de QR code scande dan kwam je op een pagina van de HZV site, op toegang tot het formulier te krijgen was een wachtwoord nodig. Het wachtwoord stond onder de QR code en was: jubileum 2022. Daarna kon je de oplossing invullen en verzenden.

Aanwijzingen voor de locaties waar je letters kon vinden:

- Bij de Schoterbrug kreeg je het doolhof en de SNotes (bruine kaartje met rondje en strepen) Als je de boot door het doolhof leidde kreeg je de zin: Aan de Spaarnekaade op de plek van een zwembad voor oud militairen had bijna ons eerste clubhuis gestaan een ambtenaar hield tegen, Dit verwees naar de locatie Spaarnekaade.
- Bij de Spaarnekaade kreeg je de pigpen tekst en de partnerkaart met doodshoofd. De pigpen tekst verwees naar de HJC (seinvlaggen) en de partnerkaart (voicemail) naar locatie de Rietpol (daar ben je veilig)
- Bij de Rietpol kreeg je het Nieuwsbericht over het gevonden anker en het kassabonnetje van de Rietpol. Het nieuwsbericht bevatte letters die met de UV lamp te vinden waren. De tekst was: ga naar de HZV starttoren.
- Bij de starttoren lag een rubberboot waar je een ballon met de rebus eraan kreeg. Het nieuwsbericht zelf verwees naar locatie Penningsveer. In de ballon zat het rijbewijs van een oud voorzitter.
- Bij Penningsveer kreeg je flessenpost. In de fles zat een Sudoku puzzel en het HZV clublied. Op het HZV lied stond in onzichtbare letters: Bij het (locatie) gemaal worden ook vaak spullen gevonden. De opgeloste Sudoku leverde 3 cijfers op 358, dit was de combinatie voor het openen van het cijferslot.
- Bij het gemaal kreeg je een waterdichte zak met het lied Witte zwanen, Zwarte Zwanen en het filmkaartje. Het lied Witte Zwanen, Zwarte Zwanen verwees naar de locatie Engeland, dit eiland wordt altijd als aanduiding gebruikt tijdens de zeiltraining. Op het filmkaartje stond de tekst Exclusieve vertoning Nabij de Schoterbrug, Dit verwees naar de locatie Schoterbrug.

Het was geen makkelijke escapetocht. Uiteindelijk waren er van de 20 deelnemende teams, 16 inzendingen verzonden via het formulier op de site. Daarvan waren er 8 helemaal goed.



Zwembad

Zie hier een foto van een aantal heren in antiek zwemtenue. Op het bord onderaan de foto staat vermeld "Personeel Militair Zwembad Mooie Nel 9/9/18". Van het laatste getal "18" ben ik niet helemaal zeker maar het lijkt er wel op.

Dit moet een foto zijn van het Dyserinckbad, genoemd naar één van de initiatiefnemers tot oprichting, de industrieel Dyserinck.



In het jubileumboekje van ons 75 jarig bestaan uit 1997, blz. 17 staat daar verder over vermeld: "Intussen was de vereniging naarstig op zoek naar een geschikte plek voor een haven. Aan de Mooie Nel bij molen De Slokop lag de 'Bad- en zweminrichting voor Militairen', het Dyserinckbad. Dit zwembad was in 1915 aangelegd ten behoeve van de in de omgeving gelegerde militairen. De gemeente Haarlem, eigenaar van het zwembad, besloot in 1928 de badinrichting te sluiten en af te breken. De HZV had van dit besluit lucht gekregen en bij het gemeentebestuur het verzoek ingediend om de badinrichting te mogen huren en inrichten als haven. Op 22 februari 1928 keurt de gemeenteraad het voorstel van B&W goed om het zwembad af te staan aan de Haarlemse Zeilvereniging onder

voorwaarden nimmer het zwembad als zodanig te gebruiken en na beëindiging van het gebruik de inrichting geheel te slopen ten genoegen van B&W. Op een bijzondere ledenvergadering kon de voorzitter meedelen dat de gemeente met het verzoek akkoord ging. De HZV kon onder zeer gunstige voorwaarden definitief beschikken over de zweminrichting en een aangrenzend stukje land. In hetzelfde jaar werd een havenfonds in het leven geroepen ten behoeve van de aanleg van de haven; elk lid was een verplichte bijdrage verschuldigd van vijftig cent per maand, waarna men aan het eind van het jaar een genummerd stortingsbewijs, groot zes gulden ontving. Om onduidelijke redenen heeft men echter afgezien van verdere ontwikkeling van deze locatie."

"Om onduidelijke redenen"?

Waar ik later, na publicatie van het jubileumboek, achter kwam is dat de HZV door de gemeente Haarlem een oor is aangenaaid. Na de toezegging dat de HZV daar een haven mocht maken op voorwaarde dat de HZV voor de sloop van het bad moest zorgdragen, zijn de HZV'ers ijverig aan de slag gegaan met het opruimen van dat terrein. Tot de gemeente zijn keutel weer introk met een andere bestemming voor het terrein. Tot grote frustratie van de HZV'ers die al het werk voor niets hadden gedaan. Het is dus nooit een haven geworden. Dit verhaal is later bevestigd door de heer Hos die in 1923 (1 jaar na de oprichting van de HZV) als 9-jarig jongetje al bij de HZV over de vloer kwam en dus de jaren 20 van de vorige eeuw bewust had meegemaakt. De heer Hos leefde nog eind jaren 90 en hem heb ik toen uitgenodigd in ons clubhuis om te vertellen. Daar zaten toen ook Frits de Reus, Frank Voorn en Edo van Baaren bij. Ook heb ik hem daarna, samen met Frank Voorn, thuis geïnterviewd om het verhaal te checken. Dat interview heb ik later in een HZV Praat gepubliceerd. De heer Hos kon nog steeds boos worden over het geintje dat de gemeente had geflikt m.b.t. het bad.

John Vasen

1923



eerste bestuur



Stien

Bij het songfestival mogen ze het dan over S10 hebben, bij de HZV is het gewoon Stien.

Maar wie is Stien van der Werff--Burggraaf? Het is de redactie opgevallen dat een heleboel leden elkaar al jaren tegenkomen maar weinig van elkaar weten. Daarom gaan 'wij van de redactie' af en toe iemand bevragen. Verwacht geen diepte-interview maar gewoon een leuk gesprekje in HZV--stijl.

Stien is dit jaar 95 geworden en is daarmee de oudste HZV'er. Hoogste tijd om haar te vragen hoe het nu gaat en hoe 'het' gekomen is.



Stien en Piet van der Werff

Stien is bijna 65 jaar getrouwd geweest met Piet. Piet is nog niet al te lang geleden overleden maar bleef tot op het laatst naar de HZV gaan. Stien is blijven wonen in haar vertrouwde huis in Haarlem Noord. Daar zijn ook haar dochters Marion en Ellen opgegroeid. Alles bij elkaar groeide het gezin Van der Werff uit tot een HZV--bolwerk. Marion getrouwd met Herman Zwart en Ellen met Erwin Sikking. Trotse eigenaren van een prachtige snelle zeilboot, de befaamde X uit Denemarken. Hun verdiensten voor de HZV behoeven nauwelijks uitleg. Marion evenementencommissie en Ellen webmaster en jubileumcommissie. Inmiddels zijn beide dames

oma geworden en ook hun kinderen en echtgenoten zijn zeilers en maken zich al geruime tijd zeer verdienstelijk voor de HZV.



Stien verkoopt kleding met HZV opdruk

Terug naar overgrootmoeder Stien. Ooit ontmoette zij Piet op de kermis Parklaan. Piet had eigenlijk verkering met een vriendin van Stien maar toen die vriendin verstoppertje ging spelen op de kermis liepen Stien en Piet gewoon door en zijn zo aan elkaar blijven plakken. Mooie anekdote die maar weer eens laat zien dat ons bestaan van toevalligheden aan elkaar hangt.

Na vijf jaar verkering kwam er een boot in beeld. Een oom en een neef van Piet gingen een houten boot bouwen. De neef haakte af op een gegeven moment en toen hebben "wij" de boot gekocht, verklaart Stien. Ooit bezat Piet een kano waar hij een zeilkano van had gemaakt dus het varen en bootjes zaten al in het bloed.



met de nieuwe Mariëlle naar Haarlem

Later, inmiddels getrouwd en twee dochters rijker, kwam de stalen boot "Mariëlle" (afkorting van Marion en Ellen), type "Nienke". Een broer van Stiens vader bouwde vletten. Toen hij daarmee wilde stoppen, vroeg Piet hem om nog één boot voor hem te bouwen. Toen de stalen romp klaar

was, bouwde Piet de boot af. Dit alles vond plaats te Enkhuizen waar Piet ieder weekend naar toe ging met zijn twee dochters om aan de boot te werken. Toen de boot af was, volgde de tewaterlating en de tocht van Enkhuizen naar Haarlem.

In 1990, toen Piet 65 jaar werd en de winkel van de hand deed, verkochten zij de stalen boot en kochten er een polyester Dehler voor terug. Dat scheelde een stuk aan onderhoud. Ook deze boot werd "Mariëlle" gedoopt.

Met de houten boot lagen ze bij de Rietpol te Spaarndam. Met de stalen boot bij de JVW waar ze ook lid van werden. Daarna naar de Kaag waar je een ligplaats kon kopen. Van de Kaag naar de HZV waar ze al in winterstalling lagen. Piet en Stien vonden de HZV leuker voor de kinderen en daarom zijn zij uiteindelijk definitief naar de HZV gegaan. Dat zal ergens beginjaren 70 zijn geweest.

Een hele hechte vereniging noemt Stien de HZV, met een mooi nieuw clubhuis.

Harley

Ja, vertelt Stien verder, die man van mij was een bezig baasje. Zo heeft hij ook een auto gebouwd, een driewieler. Of eigenlijk was het een omgebouwde Harley. We trokken er veel bekijks mee als we gingen rijden.



omgebouwde Harley



Winkel

De winkel werd al even genoemd in het verhaal hiervoor. Een winkel in radio's, tv's en 'witgoed'. Kortom, alles met een draadje. De winkel is overgenomen van de vader van Piet. Later (1972) verhuisde de winkel van de Vollenhovenstraat naar de Eksterlaan. Zoals eerder gezegd, stopten zij in 1990 met de winkel. Die winkel was er overigens wel de oorzaak van dat Piet en Stien alleen op zondag bij de HZV konden zijn. Maar op dinsdagavond gaf Piet bijna altijd acte de préséance op de werkdag. Ook het eventueel meedoen aan wedstrijdzeilen, op een aantal onderlinge wedstrijden na, werd verhinderd door de tijd die nu eenmaal aan de winkel moest worden besteed. Nog iets, en dan wordt Stien fel, waar we meer dan genoeg van hadden, waren de inbraken waaraan onze winkel bloot lag. Dat moeten er tientallen zijn geweest in de loop der jaren. Met de Pinkstertocht

konden we sowieso niet mee omdat er dan juist veel werd ingebroken. Piet (af en toe geassisteerd door zijn schoonzoons) heeft regelmatig in de zaak moeten slapen om een oogje in het zeil te houden. Daarbij opgeteld het keiharde inbraakalarm waar de buurt gek van werd. Hoogste tijd om te stoppen.

Spaarndam

Echte Haarlemse die Stien? Nee hoor, Piet wel (Rozenprieel) maar ik ben een echte Spaarndamse. Mijn broer woont er zelfs nog. Afgezien van haar gezondheid (erg gauw moe) heeft Stien er best nog wel lol in. Kijkt fervent tv, bijvoorbeeld snooker, dart, formule 1 en voetbal (Ajax).

Maar bovenal kijk ik uit naar de komst van mijn vierde achterkleinkind zegt Stien trots.

Aldus dank ik Stien en Ellen, die bij het hele gesprek aanwezig was, hartelijk voor de gastvrijheid en fiets fluitend naar huis. Was

weer een leuk en gezellig 'HZV momentje'.

John Vasen



na verkoop van de winkel konden Stien en Piet eindelijk varen wanneer ze dat maar wilden

Grote daken gezocht voor zonnestroominstallaties

Samen krachtiger!

Onze energiecoöperatie zonder winst oogmerk zet zich in voor de verduurzaming van Kennemerland. We wekken groene stroom met behulp van grootschalige zonnestroominstallaties, waarin buurtbewoners meedoen.

Samen kunnen we mooie stappen maken. Ken je iemand, een bedrijf of instelling met een groot dak (vanaf circa 700m²), of ben je zelf in het bezit hiervan? Dan leggen we graag de mogelijkheden uit. Meer informatie op onze website, of neem contact op via beheer@kennemerkraft.nl.

Samen met de buurt

KK KENNEMER KRACHT
Onze energiecoöperatie

www.kennemerkraft.nl

Kennemer Kracht | Nederlandlaan 226 2034 PE Haarlem | 023-203 9968



Hartelijk dank

Wij willen de bedrijven H. van den Boogaard en HMS voor het leveren van de generator, Dixies en stroomvoorziening en AH Bouwens Supermarkten voor de ontbijtproducten hartelijk danken voor de sponsoring van ons jubileumfeest. Mede door deze bijdragen is ons jubileum een fantastisch evenement geworden.

De jubileumcommissie



**Plezierig 'boot'schappen
doen, doe je bij
ah Bouwens**

Gratis parkeren - 365 dagen per jaar open
Altijd de ruimste openingstijden, al vanaf 7:00 uur
Ruim assortiment - In Spaarndam met scan&go

*Uw supermarkt voor Spaarndam en omgeving,
Haarlem-Noord, Velsertbroek en Santpoort*



**Albert Heijn
Bouwens**

Gall-Gall gemak

Haarlem-Noord • Spaarndam
Marsmanplein

Onze Dam

Naast het bemachtigen van het terrein aan de Lagedijk was er nog een gebeurtenis die van cruciaal belang was voor de HZV: de aanleg van een beschermende landtong oftewel de 'Dam'. Op de luchtfoto, uit 1964, een blik van het opspuiten van zand voor de Dam.



**Hartelijk welkom en
welkom gefeliciteerd**



ijzerwaren

gereedschappen bouwbeslag

H.v.d.



BOOGAARD b.v.

Waarderweg 1-5	Haarlem
Stephensonstraat 19-21	Haarlem
Ged. Oude Gracht 109	Haarlem
Wagenweg 2	Haarlem
Strengweg 12	Heemskerk
Dokweg 37	IJmuiden

T. 023-510 06 66

info@hvdboogaard.com

www.hvdboogaard.com

Deurkrukkenwinkel:

Schagchelstraat 41 Haarlem



Holland Materieel Service

VERHUUR

Professioneel materieel verhuur
voor het gehele bouwtraject

Waarderweg 1-5	Haarlem
Strengweg 12	Heemskerk
Bennebroekerdijk 244	Cruquius

T. 023-532 32 00

info@hmsverhuur.nl

www.hmsverhuur.nl

Kroniek HZV (deel 2)

In de vorige HZV Praat (deel 1) waren we gebleven bij 1940. Verder nu met het tweede oorlogsjaar en een nieuw locatie voor de HZV.

- 1941/ 1942 Beperkte mogelijkheden i.v.m. oorlogsbepalingen. Toch nog diverse wedstrijden, lezingen, excursies, zwemavonden en een schaatstocht naar Uitgeest.
Het HZV wedstrijdreglement wordt vervangen door het Bondsreglement.
- 1943 De Mooie Nel en het Spaarne worden tot spergebied verklaard. Hierdoor is er daar geen watersport meer mogelijk. Ook geen zomerfeest. Ter compensatie worden wandeltochten, een zwemcursus en een cursus "knopen en splitsen" georganiseerd.
- 1944 Door de allesomvattende behoefte aan brandstof vallen het clubhuis, de steigers en overige opstallen grotendeels ten prooi aan o.a. de noodkacheltjes. Maar een klein deel wordt gered, afgebroken en opgeslagen bij het lid Verharen. De palen worden later in 1947 "getrokken" voor de bouw van een steiger in de nieuwe haven aan de Lagedijk.
Het Havenfonds wordt als apart fonds opgeheven en opgenomen in de HZV financiën omdat men tot de conclusie komt dat de tot dan toe gebruikte locatie toch geen toekomst meer heeft als lighaven. De bijdrage blijft wel bestaan als onderdeel van de contributie.
- 1945 12 juni, De eerste naoorlogse jaarvergadering. De vereniging leeft weliswaar nog, maar is niet zonder kleerscheuren uit de oorlog gekomen. Alle boten zijn echter behouden gebleven. Afgezien van het feit dat alle materialen nog op de bon zijn, zijn de financiële middelen ontoereikend voor eventuele herbouw van het clubhuis. Binnen de vereniging is een stroming die het oude clubhuis wil opbouwen, een stroming die een fusie met een andere vereniging voorstaat en een stroming die een vestiging aan de Lagedijk voor mogelijk houdt. De huur van de haven aan de Mooie Nel wordt opgezegd.
Er worden weer diverse onderlinge wedstrijden gehouden.
1 november: uitgifte van het eerste clubblad "HZV-Nieuws".
- 1946 Van Domeinen kan een terrein aan de Lagedijk (een deel van het huidige terrein) en een strook water worden gepacht voor f. 100,- per jaar. Bij de diverse instanties worden vergunningen aangevraagd voor het bouwen van steigers en een clubhuis.
Bij Van Assema wordt een gedeelte van een loods als clubhuis gehuurd.
Verkiezing van een bijna geheel nieuw bestuur.
- 1947 25 jarig jubileum met een receptie en een grandioos diner.
Vergunning ontvangen voor de bouw van de eerste steiger. Maar eerst moet het nieuw verworven terrein nog worden geëgaliseerd en van sanitair worden voorzien
Wisseling redactie HZV Nieuws.
Nationale wedstrijden georganiseerd, samen met HJC en JVW.
- 1948 Nog geen wederopbouwvergunning voor bouw van een toiletgebouwtje in verband met materiaal schaarste.
Het bestuur realiseert zich dat opbrengsten van alleen contributie nooit genoeg zijn om de haven in te richten. Hiervoor zijn stallinggelden nodig. Men begint aan plannen voor een loods en gaat op zoek naar een woonbooteigenaar die toezicht kan houden op "de haven".
Er zijn weer Nationale wedstrijden.
- 1949 Besprekingen met JVW over een eventuele fusie worden gestaakt.
Eerste schetsplan voor de bouw van een clubhuis. Er wordt een bouwfonds opgezet voor de financiering.
15 juni start de bouw van het toiletgebouwtje.
Te water laten van d'Eendracht van W. van Baaren.
Er wordt een jollenclub opgericht voor de jeugd. Bijboten zoveel mogelijk F-jol.
- 1950 De HZV doet niet mee aan de Nationale wedstrijden omdat de HJC niet wilde samenwerken.
De jollenclub draait goed en de jollenvloot groeit gestaag.
Incasso voor het bouwfonds verloopt vlot.

- 1951 Renteloze obligatie lening van f. 2.500,= voor de bouw van het clubhuis.
Op 7 juli vindt de ingebruikname van het clubhuis plaats maar de binnenbetimmering is dan nog niet af.
Het ledental is sinds 1950 gegroeid van 78 naar 105. Het aantal donateurs bleef gelijk (28).
- 1952 17 mei, de officiële opening van het nieuwe clubhuis door burgemeester Simons van Haarlemmerliede & Spaarnwoude.
18 juni, de gewijzigde statuten van de HZV worden bij Koninklijk Besluit No. 44 goedgekeurd.
Besluit om door te gaan met de bouwplannen.
- 1953 Er wordt voor ruim f. 1.500,= een nieuwe steiger bijgebouwd.
W. van Baaren treedt af als voorzitter en wordt opgevolgd door G.F. Jurgens. Van Baaren heeft dan 26 jaar in het bestuur van de HZV gezeten, waarvan 7 jaar als secretaris en 14 jaar als voorzitter. Hij wordt benoemd tot ere-voorzitter.
W. van Baaren wordt ook benoemd als afgevaardigde in de dit jaar opgerichte Sportraad.
- 1954 Han Schmitz Jr krijgt een prijs voor de beste prestatie op wedstrijdgebied en de voorbereidingen daarvan.
Er worden contactlieden benoemd voor de diverse wedstrijd klassen.
- 1955 Het loodsenplan wordt door de ledenvergadering goedgekeurd.
De HZV presteert goed in de onderlinge wedstrijden.
Een gondelvaart voor het eeuwfeest van de Haarlemmermeer.
- 1956 Er komt een bouwvergunning voor de loodsen. Begroting f. 12.000,=. Maar de financiering met een lening bij de bank lukt niet omdat de grond gehuurd is en dat is een te groot risico.
Het clubblad krijgt een wat soberder uitvoering.
- 1957 35 jarig bestaan, gevierd met een diner bij Brinkman.
Nationale wedstrijden in samenwerking met de HJC die hun 40 jarig jubileum vierden. Er deden ruim 100 schepen aan mee.
In oktober wordt de HZV voor f. 1.100,= eigenaar van perceel H814 aan de Lagedijk 7a (waar nu het clubhuis en de loods staan t/m de kraan). Dit wordt gefinancierd door een 3% obligatielening (f. 1000,-) die door 10 leden wordt verstrekt.
- 1958 In het begin van het jaar wordt de familie Gillissen (reeds lid) met een woonark de buur van de HZV.
Met veel moeite kan nu een gemeente garantie worden verkregen en wordt f. 12,000,= van de Nutsspaarbank geleend voor de bouw van de loodsen. De uiteindelijke kosten blijken later mee te vallen zodat er geld over bleef voor de aankoop van het terrein ten noorden van de loodsen tot aan de familie Gillissen.
- 1959 In het voorjaar wordt begonnen met het bouwen van de loodsen en in het najaar kunnen de eerste boten erin worden gestald, sommigen moeten hiervoor wel vanaf hun ligplaats bij Van Assema door het ijs varen.
Op 4 november wordt de HZV voor f. 750,= eigenaar van perceel H813. Dat is het noordelijke deel van ons huidige haventerrein, ongeveer vanaf de kraan tot de Spinnewei (voorheen familie Gillissen). De twee percelen van de HZV werden toen nog gescheiden door een sloot die diende als polderwaterinlaat voor de achter de Lagedijk gelegen polders.
- 1960 Nationale wedstrijden in samenwerking met de HJC. Een record aantal inschrijvingen (125) verdeeld over 12 klassen.
De loodsen waren volgeboekt voor winterstalling, maar de ligplaatsen voor de zomerstalling aan de steigers moeten beter beschermd worden tegen golfslag. Er zijn wat beschadigingen.
Afrastering aangebracht rond het hele terrein, met toegangshekken.
Verlichting geïnstalleerd in loodsen en toiletgebouw.
- 1961 Met Pinksteren 23 schepen van W.V. de Breek te gast. Goed verlopen.
Winterstalling loopt goed met batig saldo.
Zomerstalling is slecht bij harde wind en moet worden verbeterd.

De vergadering kan beginnen

Nog een mooie bestuursfoto uit de jaren 80 of begin 90. Opvallend is het hoge 'blauwe blazer gehalte' al hebben de twee 'jonkies' daar blijkbaar al andere gedachten over. vlnr: Joop Henzen, Albert Wolthuis, Bob Gillissen, Jan de Boer, Frits de Reus, Frank Vasen en Bram de Graaff.



WARMTE



WATER



KLIMAAT



VEILIGHEID



Snelle & vakbekwame service nodig ?



CENTRAGAS VAN GALEN B.V.

Totaalinstallateur

Verwarming
Airconditioning
Electro
Sanitair
Dakwerken
Service

De beste materialen en vakkundig advies

Bezoek onze showroom in de waarderpolder
maandag t/m vrijdag 09.00-17.00 uur
Zaterdag op afspraak

INSTALCENTER

Mollerusweg 2-6
2031 BZ Haarlem

tel.: 023-551 38 38
fax: 023-551 37 17

info@centragas.nl
www.centragas.nl

Fonteinkruid

Pinkstertocht 2022 in de haven van Hoorn. John van Gent had ruzie met het fonteinkruid in de Markermeer. En wat doe je dan? Je gooit er het volle gewicht van de HZV tegenaan....



Als dit geen zeilpret is...

...heerlijke foto

Vaarwel Wobbegong

En behouden vaart.



Voor je het weet....

... ben je het haasje



Abi Adviesgroep

Uw partner met verstand van financiële zaken

ABI Adviesgroep:

- **Voor de voordeligste hypotheek op maat;**
- **Voor verantwoorde vermogensgroei in plaats van sparen;**
- **Voor financieel inzicht in uw bestaande of komende situatie.**

Wilt u overzicht en zeker weten of uw wensen en doelstellingen gehaald worden? Het eerste gesprek is vrijblijvend. Wij zijn u graag van dienst!

ABI Adviesgroep: Uw partner met verstand van zaken.

Tappersweg 14-4 in Haarlem
Mail: info@abi-adviesgroep.nl

Telefoon: 023-5511826

Altijd leuk....

..... zo'n Pinkstertocht. Aan de andere kant ook weer dikke pret.



Tragiek

2006 tijdens de opening van de vernieuwde landtong. Zittend Molly Gillissen die in 2007 zo tragisch om het leven kwam tijdens de brand op haar woonark 'Spinnewei'.



HZV prijspuzzel

In de vorige HZV Praat, het jubileumnummer, stond een prijspuzzel. Daaraan was ook een prachtige prijs verbonden. Helaas kwamen er geen inzendingen binnen,

laat staan juiste oplossingen. De leden van de redactie hebben besloten om dan maar zelf invulling te geven aan de mooie prijs die aan de prijspuzzel verbonden

was; een luxe reis van twee weken naar de Maladiven.

P.S. hierbij de oplossing en wij sturen een ansichtkaartje naar het clubhuis.

v
 o s
 f o k c s
 r h p
 z u a z
 i u a w
 t r r a s
 m t p n s r c n a
 o n d e r w a t e r t o i l e t l o p i o n
 s r p u u e p
 s i i b b a k z e i l
 b i e r v a s e n p r a k t i s c h n l
 l r i u t s a
 a f o n t i j n k r u i d i l
 v a l k g s f g
 o s o s m o s e
 h o n d e n p o e p l w u n
 d a e h l l
 m b x a m i d d e n s t e i g e r v l a g
 z a r z r s l c n s
 e k e n a u o p t i m i s t t o l h g r a s m a a i e r
 t e e r g n u e h r i o a r
 e g e i e i n m r
 z w e m v e s t n k l j g m k i e l
 l z i u m d e f
 e h e l l i n g s o e p l o o d s o
 l r p t n o
 p o l y e s t e r o n
 i n w i k k e l
 d i e p g a n g o
 i m
 k p
 z e e h o n d s t a g
 a s
 z e e l a n d
 k



Barrooster, bijgewerkt op 13 juli 2022

zaterdag	16-07-2022	
zondag	17-07-2022	Robbert Jan Du Rieu
zaterdag	23-07-2022	Marcel Meijering
zaterdag	24-07-2022	Arie Deiman
zondag	30-07-2022	Wie kan?
zaterdag	31-07-2022	Wie kan?
zondag	06-08-2022	Wie kan?
zaterdag	07-08-2022	Wie kan?
zaterdag	13-08-2022	Wie kan?
zondag	14-08-2022	Wie kan?
zaterdag	20-08-2022	Wie kan?
zondag	21-08-2022	Wie kan?
zaterdag	27-08-2022	Wie kan?
zaterdag	28-08-2022	Wie kan?



Bar Praat

We werken nu niet meer met een sleutel die opgehaald kan worden. Wij zorgen ervoor dat jullie een code krijgen en eventueel uitleg om het clubhuis te kunnen openen. Voor vragen of overleg, neem contact op met ons via:

H: Hans van den Booren	(Haarlem-West)	: 06-37219815
R: Rene Verbrugh	(Haarlem-Centrum)	: 06-24583074
J : Jolanda Wethmar	(Sparndam)	: 06-10437639
W: Wouter de Vries	(Haarlem-Noord)	: 06-42017849

Het zomerrooster ziet er nog veel te leeg uit. Extra barmensen blijven nodig!

Kan je een bardienst doen in de vakantie, meld je aan via de website van de HZV of stuur even een appje naar 06-24583074 - Rene Verbrugh.



Namens de hele beheercommissie wensen wij iedereen veel zeilplezier en een mooie vakantie en gezelligheid toe

HZV Programma 2022

Datum	Evenement	Plaats	Tijd
19 juli	After Party: officiële oprichtingsdatum HZV	HZV	20:30 - 23:30
3 sept	IJsselmeerwedstrijden JVW	Volendam	10:00 uur
4 sept	Versturen facturen winterstalling		
9 sept vrijdag	Loting Mooie Nel kampioenschappen	HZV	20:00 uur
10 sept	Mooie Nel kampioenschappen	HZV	14:00 uur ochtend: teambespreking
11 sept	Mooie Nel kampioenschappen	HZV	10:30 uur
23/24/25 sept	Najaarstocht HZV	HZV	18:00 uur
27 sept	Optimisten en zwaardboten de loods in	HZV	18:30 uur
1 okt	Masten hijsen op afspraak	HZV	10:00 - 11:00
1 okt	Sluitingswedstrijden JVW + Feest	JVW	14:00 - 20:00
2 okt	Sluitingswedstrijden JVW	JVW	10:30 uur
4 okt	Zwaardboten en kielboten de loods in + Eerste groep kajuitboten eruit	HZV	19:00 uur
8 okt	Tweede groep kajuitboten eruit	HZV	09:00 uur
11 okt	Laatste zwaardboten en kielboten de loods in	HZV	18:30 uur
22 okt	Derde groep kajuitboten eruit	HZV	08:30 uur
24 okt	Masten hijsen	HZV	10:00 - 11:00
29 okt	Vierde groep kajuitboten eruit + sluiting jubileum seizoen en jubileumjaar	HZV	08:30 - 16:00
1 nov	Laatste werkavond	HZV	19:00 uur
4 nov	Mosselavond	HZV	18:00 uur
18 nov	ALV najaar	HZV	20:00 uur
27 nov	Sinterklaasfeest	HZV	14:00 uur



ARJEN KOOIJ
CUSTOM & RACING SAILS

LANGENDIJKSTR. 14 2013 EM HAARLEM

TEL: 023 531 8738
FAX: 023 534 0162

Gaivota

Interieuradvies

Stoffen- en Behangcollecties

Projecten

Meubels en Accessoires

Verlichting

